

Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

Begroetingscommissie:	Mevr. R. de Roo en mevr. F. Huizinga
Voorganger:	Mevr. J. Keim-de Wit
Organist:	Dhr. H. Kroon
Ouderling:	Mevr. B. Beukers
Diaken:	Dhr. G. Fleming
Lectrice/lector:	Mevr. J. Keim
Koster:	Dhr. J. Schonewille
Weekkoster:	Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge

Agenda

Ma: 14:00 uur	Achterom
Ma: 19:30 uur	Ichthuskoor
Di: 19.30 uur	Agendacommissie
Wo: 10:00 uur	Koffie en ontmoeting. Gastvrouw is Gea Berends

Komende kerkdiensten

Zondag 19 mei in De Opgang om 10.00 uur met ds. G. Kajiem.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:

Mevr. Schonewille.

Collecte 12 mei voor Hospice 't huis van Heden

In Hospice 't huis van Heden kunnen mensen die ernstig ziek zijn hun laatste maanden, weken of dagen doorbrengen. In een huiselijke omgeving met ondersteuning en hulp als het gaat om persoonlijke verzorging, eten en drinken.

Er wordt een gastvrij verblijf geboden voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, geaardheid of leeftijd.

Voor de staf en de vele vrijwilligers staan de persoonlijke levenssfeer en wensen van de gast voorop. Voor dit mooie werk zijn geen subsidies beschikbaar, alle inkomsten komen van giften van bedrijven, instellingen en particulieren.

Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

De diaconie

Gift

Ontvangen via mw. G. Venema van NN een gift van € 50,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor!
N. van der Kamp

Mededeling van overlijden

Mw. Johanna Jantina van Klinken-Zuidema, geboren 15 april 1941 en overleden 28 april 2024. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op zaterdag 4 april in Ichthus. Na de dankdienst is Johanna in besloten kring naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats De Wolfsbergen. Mw. Annette Eijtine Hartman-van der Hoek, geboren 9 augustus 1933 en overleden 29 april 2024. De dankdienst voor haar leven vond plaats op vrijdag 3 mei in Ichthus. Na de dienst vond de begrafenis plaats op begraafplaats De Wolfsbergen.

Wij wensen de familie van mw. Johanna van Klinken-Zuidema en de familie van mw. Annet Hartman-van der Hoek heel veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.
Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)

20 jaar PKN: Hoe was dat in 2004? (15 mei in De Opgang)

Op 12 december 2003 vergaderden de synodes van de Lutherse Kerk, de Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk over een 'ja' of 'nee' om samen kerk te worden. Uiteindelijk kozen alle drie voor een 'ja' zodat in april 2004 de fusie een feit werd. Maar het was een spannende dag. Op woensdagavond 15 mei, een paar dagen voor Pinksteren, kunt u de film/documentaire bekijken over de fusie en dan met name de gebeurtenissen op die dag in 2003. Een dag vol met emoties, boosheid, vreugde, verdriet en zichtbare moeite met het te nemen besluit. Een indrukwekkende en zeker ook aansprekende film van ongeveer een uur.

En dat alles op woensdagavond 15 mei a.s. om 20.00 uur in de Opgang. En na afloop praten we nog even na. Als u deze bijzondere film wilt zien die gaat over geloof en geloven, de kerk en de betrokkenheid van mensen, stuur dan even een mail naar kor.louissen@ziggo.nl of bel met 06-52664763.

Graag tot de 15e om 20.00 uur in de Opgang.

Jezus waarom? Lezing en muziek

Op dinsdag 21 mei ook in Emmen: Bas Ragas en Ad van Nieuwpoort vertellen een heel bijzonder verhaal met livemuziek door Niki Jacobs

Wat uw geloofsovertuiging ook is, welke achtergrond of overtuiging: Ragas en van Nieuwpoort nemen u mee door de Bijbel en duiden hoe die verhalen voor iedereen ook nu van grote waarde kunnen zijn. Je hoeft er alleen nog maar voor open te staan.

Over Bas en Ad. Samen schreven zij het boek Jezus, waarom? waarin vele vragen beantwoord werden: 'Wie of wat is God?', 'Welke samenhang is er tussen het Oude en het Nieuwe Testament?', 'Is de Bijbel een historisch, literair of religieus boek?' én 'Hoe relevant zijn deze verhalen anno 2024?' Ragas raakte erdoor bevlogen, schreef samen met Ad de bestseller Jezus, waarom?

En over Niki. De lezing wordt muzikaal omlijst met livemuziek door zangeres en gitariste Niki Jacobs die gespecialiseerd is in Jiddische liederen en Joodse volksmuziek. Niki zingt al meer dan twintig jaar in het Jiddisch voor een groot publiek over de hele wereld. Ze wordt internationaal gezien als een van de beste vertolkers van het Europese Jiddische lied.

En dat alles op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in Ichthus aan de Walstraat 21 in Emmen. Kaarten kunt u bestellen: lezingBasRagasEmmen@gmail.com

De kaarten kosten € 10,00 en aan de zaal € 12,50. En dat is inclusief twee consumpties.

PioniersCafé

De bijeenkomsten van PioniersCafé in mei gaan over Angst en Vertrouwen. Je bent welkom op één van de volgende data:

Maandag 13 mei Grote kerk

Woensdag 15 mei Ichthus

Donderdag 16 mei Opgang

Van 14.30 - 16.00 uur Graag even aanmelden: dinekevanoort@hotmail.com / 06- 43980309

Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)

Kopij **woensdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 24 mei