

## **Dankbaar**

Wees dankbaar voor alle goede dingen  
Waarmee God je steeds wil omringen.

Dankbaar: Wees dankbaar als je gezond mag zijn  
Als je geen last hebt van ziekte en pijn.

Dankbaar: Wees dankbaar voor het voedsel elke dag  
Dat je daar steeds maar van genieten mag.

Dankbaar: Wees dankbaar voor je huis en onderdak  
Dat voorzien is van al het nodige gemak.

Dankbaar: Wees dankbaar voor kleding om te dragen  
Zodat je niet over de koude hoeft te klagen.

Dankbaar: Wees dankbaar voor het dagelijks leven  
Dat door God de Heer jou is gegeven.

- Fedde Nicolai -