

Orde van dienst zondag 13 oktober 2024

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Het woord van God is levend en krachtig, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: Psalm 107: 1 en 2

1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

2 Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, -
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

Stil gebed

Woord van verwachting en vredegroet

Inleiding

Gebed

De aangewezen weg: Matteüs 5: 3 - 10

Zingen: Psalm 107: 4

4 Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Gebed

Lezen: Lucas 10: 25 - 37

Zingen: NLB 612: 1, 2 en 3

1 Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de medeerfgenaam.

2 Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!

3 Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!

Verhaal

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan,
Wat voor mens wil je zijn?

Zingen: NLB: 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Gebeden, stilgebed en Onze Vader

Mededelingen en inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)

De collectezakken gaan nu rond. Ook kunt u het overmaken via de
scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v.
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Ichthus 13 oktober 2024.

Zingen: NLB 654: 1 en 6

1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

6 Zing dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Zegen

Zingen (gemeente): Amen

Er is koffie, thee en fris in de Zeihuuvzaal. Van harte welkom.