

Orde van dienst zondag 1 december 2024

Oefenen: Lied van de maand: NLB 449

1 In de duisternis verwachten
wij het licht dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.

Orgelspel

Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad

Stilte rond de paaskaars

Ichthuskoor zingt: Come my soul

Zingen: Taize 152 (2x) Iedere nacht
ledere nacht verlang ik naar U, o God,
ik hunker naar U met heel mijn ziel.
ledere nacht verlang ik naar U, o God,
ik hunker naar U met heel mijn ziel.

Bemoediging en Groet

Zingen: Taize 152 (2x) Iedere nacht
ledere nacht verlang ik naar U, o God,
ik hunker naar U met heel mijn ziel.
ledere nacht verlang ik naar U, o God,
ik hunker naar U met heel mijn ziel.

Inleiding op de dienst

Gebod met gezongen Kyrie/Christe eleison:

1e keer Kyrie eleison door Ichthuskoor
2e keer Christe eleison door allen
3e keer Kyrie eleison door allen

Zingen: Ere zij aan God de Vader: 1, 2 en 3 door Ichthuskoor, 4 door allen
Halleluja lof aanbidding
Brenge eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer
Halleluja halleluja
Lof zij U der heren Heer

Kinderen naar voren voor de kindernevendienst – Zingen projectlied

Lezen: Ruth 1: 1-22 en Ruth 4: 13-22

Zingen: NLB 449: 1, 2, 3 en 4

1 In de duisternis verwachten
wij het licht dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.

2 Onze hunkerende ogen
blijven op een doel gericht,
op de Opgang uit den Hoge,
de verschijning van het licht,

3 op zijn lieflijke verschijnen
in het midden van de tijd,
in de harten van de zijnen,
in de wereld wijd en zijd,

4 op de wereldwijde vrede,
als Hij werk'lijk komen zal,
te beginnen in het heden,
te beginnen in de stal.

Overdenking

Zingen: Bron van Liefde: 1 en 2 Ichthuskoor, 3 allen

Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Collecte

Viering Heilig Avondmaal

- Nodiging - Vredegroet
- Tafelgebed, tussendoor zingt het Ichthuskoor: Wohin soll ich mich wenden;
Gloria (Ehre, Ehre) en Sanctus (Heilig) uit de Deutsche Messe van F. Schubert
- Viering van het Avondmaal, ondertussen zingen we:
Eet dit brood, drink de wijn (Taize)
*Eet dit brood, drink de wijn,
kom tot hem en heb nooit meer honger.
Eet dit brood, drink de wijn,
bouw op hem en heb nooit meer dorst.*

Zingen: Rakelings Nabij lied 88: 1 en 2

1 *Wie wonen wil in een blijvend huis,
wie beeld wil zijn van jaloom en kruis,
die moet het pad gaan van de mens,
die hart heeft voor Gods liefste wens:*

*Refrein: Word elkaar brood, weest elkaars wijn.
Wil elkaars vuur, licht en leven zijn*

*2 Die bouwt op rotsen van kwetsbaarheid
en geeft zicht prijs aan barmhartigheid.
Steeds levend uit verwondering
weet hij zich hier Gods sterveling. Refrein*

Noemen naam en zingen: NLB 247: 1

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Gebeden

Mededelingen

Zingen: NLB 444: 1, 2 en 4

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Zegen

Zingen: Rejoice, the Lord is King: 1 en 2 Ichthuskoor, 3 allen

He all His foes shall quell,
Shall all our sins de--stroy,
And ev'ry bossom swell
with pur seraphic joy.
Lift up your heart,
Lift up your voice!
Rejoice, again I say, rejoice!