

Orde van dienst zondag 29 december 2024 (in De Opgang)

Orgelspel

Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad

Stilte rond de paaskaars

Zingen (intochtslied):Psalm 146: 1 en 3

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Bemoediging en Groet

V De Heer zij met u.

G. Ook met u zij de Heer.

V Onze hulp is in de Naam van de Heer.

G. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die altijd trouw is.

G. En nooit loslaat één werk van zijn handen.

V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien.

G. En geef ons uw heil.

V. O God, Keer u om naar onstoe.

G. En doe ons weer leven met hart en ziel. Amen.

Zingen: NLB 473: 1 en 3

1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed om ontferming

Zingen: NLB 353: 1 en 4

1 Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.

4 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:

Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van:

In de kerk van iedereen valt iets te beleven.
In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn.
In de kerk van iedereen mag je samen vieren.
In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent.
Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.
Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.

Lezen: Lucas 2: 33-40

Zingen: NLB 903: 1 en 5

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zo zeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Preek Alle dingen hebben tijd

Meditatief orgespel

Zingen: NLB 791: 1, 2 en 3

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Mededelingen

Collecte

Gebeden

Zingen (slotlied): NLB 834: 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Orgelspel