

De Schakel

Zondag 19 januari 2025 week 52, jaargang 27

Pastoraat telefoon: 06-41872814 Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen, of per mail pastoraatichthus@gmail.com

De dienst is **vandaag om 10.30 uur** te horen via <http://www.kerkomroep.nl>.

Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl

Begroeting: Mw. A. Sijbom
Voorganger: Mw. J. Keim-de Wit
Organist: Dhr. H. Vink
Ouderling: Mw. H. Hendriks
Diakenen: Mw. J. Fransen
Lector: Mw. G. Venema
Koster: Dhr. A. de Jonge
Weekkoster: Heren F. Knigge en J. Post
Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Di: 19.30 uur: Brede kerkenraad bij Tiddo

Di: 19.30 uur: Kleine kerkenraad in de Opgang

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, gastheer G. Renkema

Vr: 13.30 uur: Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting

Komende diensten:

26 januari in de Opgang 10.00 uur: voorganger Ds. D. Wams

De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar:



Dhr. A. Fransen, Roessinghstraat 9, 7815 JS Emmen.
en
Mw. J. Keim-de Wit, Nijkampweg 177, 7815 GJ Emmen.

Bedankjes:

-Zondag 5 januari mocht ik een mooi boeket bloemen ontvangen als groet van de wijkgemeente Ichthus.

Heel fijn. Hartelijk dank hiervoor en met vriendelijke groet, Lammy Oving, Veenkampweg 136.

-Zondag 29 december heb ik een mooi boeket bloemen ontvangen.

Ik dank de Ichthusgemeente hartelijk hiervoor, ik ben er heel blij mee.

Met een vriendelijke groet, de Olde

-Zondagmorgen werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen van de kerk.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de aandacht die wij mochten ontvangen.

Het gaat goed met Gerrit maar de genezing heeft tijd nodig.

Een hartelijke groet Gerrit en Albertje Everhardus

Opbrengst collecten in de kerk:

31 december: 1^e collecte € 115,30 2^e € 97,95 (Grote Kerk)
5 januari: 1e collecte € 42,80 2^e € 42,00
12 januari: 1e collecte € 108,50 2^e € 77,95 (Opgang)

Collecte: Bijbelzondag 2025: De Bijbel voor iedereen

Meer dan 70% van de bevolking van Guatemala leeft onder de armoedegrens. Helaas zorgt dit voor corruptie en criminaliteit. Veel wijken zijn in de macht van gewelddadige bendes, bendes die kinderen ronselen met valse beloftes van snelle rijkdom. Alleen dit maakt dat de kinderen weinig perspectief hebben op een goede en veilige toekomst.

Het Bijbelgenootschap van Guatemala probeert daar iets aan te doen en organiseert Grow & Learn: een zondagschool met getrainde kinderleiders en een eigen Bijbel voor elk kind. Het is een programma voor kinderen van 4 - 12 jaar in kerken in risicovolle stedelijke sloppenwijken en in extreme armoedegebieden op het platteland. Grow & Learn wil kinderen een andere weg wijzen: een weg met God en zonder bendes, en hen moed en troost bieden om het leven aan te kunnen.

Het Bijbelgenootschap van Guatemala biedt Grow & Learn al ruim 10 jaar aan, en ziet de vruchten van dit programma. Om dit te blijven doen is er geld nodig. Zodat in 2025 weer 3.000 kinderen kunnen meedoen en 160 nieuwe leiders kunnen worden getraind. Steun het Bijbelgenootschap in hun missie om liefde te leren! Elke donatie komt 100% ten goede van dit programma.

Uitnodiging Gemeenteavond op woensdag 5 februari a.s.

Beste gemeenteleden,

Namens de kerkenraad nodig ik u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 5 februari a.s. Aanvang 19.30 uur in Ichthus.

Het belangrijkste agendapunt van deze avond zal zijn 'het samengaan van beide gemeenten, Emmen-Zuid en Emmermeer'.

De vraag die gesteld wordt op deze avond is:

'Stemt u/jij in met het samengaan van de wijkgemeente Emmen-Zuid met de wijkgemeente Ichthus Emmermeer om zo een nieuwe gemeente wijkgemeente te vormen'.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de gemeentevergadering, maar wilt u wel uw stem laten horen, dan kunt u dat schriftelijk tot uiterlijk één dag voor de gemeentevergadering inleveren bij de scriba, Hennie Hendriks, scriba@ichthus-Emmermeer.nl

Zie ook het artikel in de laatste Op Weg, pag. 33.

We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Allen van harte welkom en graag begroeten wij u/jou op deze avond.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba

Voor de hele PGE: Taizéviering zondag 26 januari 2025 19.00 uur in de Bron!

Op zondagavond 26 januari zal de derde Taizéviering van het seizoen gehouden worden in de Bron (Hesselterbrink 2). We beginnen om 19.00 uur. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld – ook uit Emmen - samenkomen, en wordt gekenmerkt door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is voor jong en oud en voor iedereen, wel of niet bekend met Taizé! Van harte welkom!

Inspiratieavond over Belijdenis

Graag wil ik **jongvolwassenen** uitnodigen voor een bijzondere inspiratieavond waar we het thema belijdenis gaan verkennen.

Misschien heb je er al eens over nagedacht, misschien helemaal niet, maar deze avond is een mooie kans om samen te ontdekken wat belijdenis eigenlijk betekent en waarom mensen ervoor kiezen. De inspiratieavond wordt geleid door José Luimes, Gerben Kajim en Jedidjah de Haan. Het wordt een avond waarin we ruimte maken voor vragen, ervaringen en nieuwe inzichten.



Datum: 28 januari 2025



Tijd: 19.30 – 21.30 uur



Locatie: De Stadsoase (Kerkpad 5, Emmen)

Aanmelden of vragen over de inspiratieavond? Meld het bij Jedidjah de Haan: Jeugdwerker@pgemmen.nl

GOD IN DE SUPERMARKT

Je staat in de supermarkt en vraagt je af: wat eten we vanavond?

Zonder nadenken lukraak wat boodschappen in een karretje gooien, dat zul je Alfred Slomp (45) niet zien doen. De Veenendaler heeft, naast zijn baan als teamleider in het voortgezet speciaal onderwijs, nog een missie.

Hij wil mensen bewust maken van de keuzes die ze maken in de supermarkt.

En dat wordt de consument niet makkelijk gemaakt.

- Biologische boontjes uit Egypte of 'gewone' boontjes uit Nederland?
- Een hamburger, sojaburger of vis?
- Wat betekenen al die keurmerken?
- Een gezond, plantaardig toetje of toch het lekkerste?

Bij elk schap kun je kiezen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk en diervriendelijk.

De workshop [God in de supermarkt \(Bekijk ook: Workshop God in de supermarkt\)](#) probeert hierin wat orde te scheppen. De keuzes worden verkend en de argumenten voor deze keuzes. Wanneer deze argumenten worden verbonden met een ethisch kader dat voor ons klopt, wordt kiezen misschien gemakkelijker.

De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat een dialoog aan.

Grote Kerk Emmen, dinsdag 4 februari 2025, 19.30 u. Entree: € 7,50

Het zou fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via: inspiratieplein@grotekerkemmen.nl

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Nelleke v.d. Kamp tel. 06-37457281 **kopij voor de Verbinding voor woensdag 17.00 uur!**

Wijkredactie "Op Weg" :

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel. 06 53179975 Kopij vóór 31 januari