

Orde van dienst zondag 9 februari 2025 in De Opgang (familiedienst)

Orgelspel

Vrolijke liedjes gespeeld door Erik op piano

Klokken

Stilte rondom paaskaars

Zingen: Welkom welkom, welkom iedereen (Marcel Zimmer)

Welkom en groet

J: De Heer is onze hulp en kracht.

Allen: Hij maakte de hemel en de aarde.

J: God geeft je genade en vrede.

Allen: Dit komt van God, onze Vader,

J: door Jezus Christus en met de Heilige Geest.

Allen: Amen

Zingen: 10.000 redenen (Opwekking 733)

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

*Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.*

*Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.*

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stukt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Gebed

Zingen: Kracht van uw liefde

Inleiding

Jona zegt nee: reactie kinderen, vraag aan gemeente

Toneel

2 voetbalteams die niet willen spelen met elkaar

Lezing: Bijbelbasics verhaal – Iris, Elise en Jedidjah

Lied: Jona Jona, ga naar Ninevé – Elly & Rikkert

Aan de slag: Verhaal uitspelen voor kinderen tot 8 jaar

Uitleg en we denken na: Bijbelverhaal uitleggen door Jedidjah en Koen

Zingen: Onder boven voor en achter (Kinder-opwekking. 211)

*Refrein: Onder, boven, voor en achter,
 God is altijd bij mij.
 Onder, boven, voor en achter,
 God is om mij heen.
 Onder, boven, voor en achter,
 God is altijd bij mij.
 Onder, boven, voor en achter,
 God is om mij heen.*

1 Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want...

Refrein

2 Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus...

Refrein

Mededelingen en collecte

Bidden en Danken

Zegenlied

Ik wens jou

Koffie & Quiz

Koffie in zaal 1, en voor de liefhebbers een quiz door Iris en Koen of knutselen