

De "laatste" Schakel

Zondag 13 april

Week 16 jaargang 27

Pastoraat telefoon: 06-41872814

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
of per mail pastoraatichthus@gmail.com

De dienst is **vandaag om 10.30 uur** te horen via <http://www.kerkomroep.nl>.

Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl

Begroeting: Mw. A. Sijbom en mw. G. Wanders
Voorganger: ds. G. Kajim, pastor D. van Oort en mw. J. Keim
Organist: Dhr. D. Swama
Ouderling: Mw. H. Hendriks
Diakenen: Dhr. G. Fleming en mw. M. Hut
Lector: Mw. T. Luchies
Koster: Dhr. A. de Jonge
Weekkoster: Dhr. en mw. Venema
Koffieschenken: Dhr. en mw. Post

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Wo: 10.00 uur: Koffie en Ontmoeting,
gastvrouw Gea Warringa

Vr: 14.15 uur Heidehiem, ds. G. Kajim, organist R. Elling

Vr: 13.30 uur: Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting

Komende diensten:

17 april in de Opgang 19.00 uur: voorganger ds. W. de Groot

18 april in de Opgang 19.00 uur: voorganger ds. G. Kajim

19 april in de Grote Kerk Nachtwake

20 april in de Opgang 10.00 uur: ds. G. Kajim en mw. H. Hornstra

**De bloemen mogen met een groet van de gemeente
gebracht worden naar:**



De heer G. Dost, Nijkampenweg 111, 7815 GD Emmen.

Opbrengst collecten in de kerk:

1^e collecte 30 maart 1^e € 93,65 2^e € 67,65

1^e collecte 6 april 1^e € 86,15 2^e € 71,40 (in de Opgang)

Huwelijksjubileum

Op 15 april a.s. hopen de heer en mevrouw Aalderink-Prinsen, Warmeerweg 29, hun 60 jarig huwelijk te vieren, de Ichthus gemeente feliciteert hen hier van harte mee en we wensen hen een fijne dag toe.

Bedankje

Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik zondag 6 april mocht ontvangen.

Ik loop nu zonder brace en dat gaat steeds beter!!!

Hartelijke groet van Janna Wiersema

Welkom bij de vespers en diensten in de Stille Week

Vanaf vandaag gaan we de Stille Week in, waarin we Jezus volgen op zijn weg, van dichtbij. Elke dag een stukje. Allereerst in de, door enkele leden van de liturgiecommissie vormgegeven mooie vespers op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april, telkens om 19.00 uur. Op donderdag 17 april om 19.00 uur volgt dan de viering van Witte Donderdag, waarin we stil staan bij de voetwassing door Jezus en het laatste Avondmaal. Ds. Wim de Groot zal hierin voorgaan. Op Goede Vrijdag volgen we het lijdensverhaal van Jezus met beeld en woord, met stilte en muziek. Ds. Gerben Kajim zal voorgaan in deze dienst die ook om 19.00 uur begint. Over de Stille zaterdag en de Paaszondag leest u hieronder. Voor onze gemeente in de Opgang om 10.00 uur. Een bijzondere dienst, zie voor meer details op de gezamenlijke pagina. Kerkelijk werkers Heleen Hornstra en Dineke van Oort en ds. Gerben Kajim zullen voorgaan in de dienst. Een ad-hoc koor gevormd uit leden van Ichthus en Opgang onder leiding van Jacqueline Schroten, dirigente van Laudate, zal aan deze feestelijke dienst meewerken. Bij alle diensten bent u meer dan welkom!

Repetitie cantorij Laudate met eventueel zangers Ad-hoc-koor

De repetitie van cantorij Laudate en iedereen die nog mee wil oefenen aan de liederen voor het ad-hoc koor van zondag, is op maandag in verband met de vesper verschoven naar 19.30 uur in de Opgang. Alle zangers van harte uitgenodigd!

Paaswake en alternatief Vroeg op Pasen

Op de Stille zaterdag is er, net als voorgaande jaren voor de hele PG Emmen een Stille zaterdag-vesper in de Grote Kerk die begint om 22.15 uur. Ds. Menso Rappoldt en ds. Gerben Kajim zullen hierin samen voorgaan. Samen verblijven in het donker. Daarna is er een indrukwekkende paaswake de hele nacht door in de Grote Kerk. Kom gerust binnenlopen gedurende de nacht (aanbellen bij de zijdeur) of blijf samen de hele nacht in de kerk. Aan de hand van de traditionele prachtige teksten vieren we de hele nacht met stilte, bezinning, liederen en teksten de overwinning van het licht op het donker, uitmondend in een wandeling om 06.15 uur, om de zon te zien opkomen en de lezing van het Paasevangelie om 07.15 uur en het aansteken van het Paaslicht. Mensen uit de verschillende wijken worden uitgenodigd om met een lantaarntje aanwezig te zijn, om het licht mee te nemen naar de eigen kerk. Aansluitend is er een eenvoudig ontbijt voor alle aanwezigen. U bent van harte uitgenodigd voor de hele nacht, of voor de wandeling om 06.15 uur of voor het lezen van het Paasevangelie en het aansteken van het licht om 07.15 uur!

Allemaal twee bloemen mee op 20 april

Op zondag 20 april vieren we Pasen, en vieren we het samengaan van de wijken van Ichthus en Emmen-Zuid.

Samen gaan we dan de nieuwe wijkgemeente de Opgang vormen.

Hieronder kunt u lezen wat er die dag gebeurt. Met deze tekst willen we uw aandacht vragen voor het volgende:

Zou u allemaal op zondag 20 april 2 bloemen mee willen brengen naar de kerk? Voor, in en na de dienst zullen deze bloemen een kleurrijke rol spelen!

Dat wordt samen in ieder geval een bonte bos bloemen! Alvast bedankt allemaal

Start wijkgemeente De Opgang

Zondag 20 april, eerste Paasdag, gaan we definitief van start als nieuwe wijkgemeente.

In Op Weg staat het programma al beschreven, en daarbij staat ook een oproep voor taartenbakkers. Omdat het Pasen is willen we niet een lang programma na de dienst presenteren, maar we willen wel graag samen koffiedrinken met iets lekkers er bij. Dus bij deze de oproep om iets feestelijks te maken voor bij de koffie/thee.

Programma 20 april

We beginnen de dienst iets anders dan anders. Wij nodigen de leden van Ichthus uit zich om 10.00 uur te verzamelen op de parkeerplaats van 't Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. De leden van de Opgang nodigen we uit zich te verzamelen om 10.00 uur in de hal van de Opgang. Om 10.00 uur lopen we naar elkaar toe en ontmoeten we elkaar op de Kiss & Ride strook voor de Opgang. Na de

ontmoeting zullen we gezamenlijk de Opgang binnengaan, achter het nieuwe licht van de nieuwe Paaskaars aan. Daarbij zullen ook enkele attributen uit de Ichthuskerk megedragen worden, die een plek zullen krijgen in de Opgang. Dan volgt een feestelijke Paasdienst, waarin we ook de nieuwe start van de nieuwe wijkgemeente zullen vieren!

Na de dienst is er uitgebreid koffiedrinken. Iedereen die zin heeft, nodigen wij van harte uit, om iets lekkers bij de koffie te maken, dat u voor 10.00 uur kunt afgeven in de Opgang. Na de koffie met lekkers is het programma voor die dag voorbij.

Herdenkingsstenen

In 2004 zijn wij begonnen met het schrijven van de naam van overleden gemeenteleden op witte stenen. Dit voorstel kwam van ds. Harry Klaassens die toen onze predikant werd in Ichthus. Dit werd als een goed voorstel ontvangen.

Janny ten Hoor en ik zijn er mee begonnen. De stenen waren eerst een probleem.

We kregen een adresje in Emmen waar nog een partijtje lag.

Nu komen de stenen uit de kust bij Toscane, Italië.

Janny ten Hoor is na veel jaren van schrijven er mee gestopt en Jan Bal heeft het over genomen.

Ik ben twee jaar geleden opgehouden, Jan gaat door met als reserve Betty Beukers.

Geweldig is het dat de Opganggemeente, waar wij nu samen mee gaan, ook herdenkingsstenen gaat schrijven.

Allen een gezegende tijd gewenst!! Janny Boeijenga

Inleveren zendingsbusjes

Op zondag 13 april kunt u de busjes weer inleveren in Ichthus.

Als u geen busje hebt maar wel een donatie voor SoupKitchen wilt overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 40dagentijd 2025 of via de Scipio-app.

Van sommige mensen hoorden we dat ze het busje graag willen houden als aandenken aan de ZWO-acties in Ichthus. Dat is mogelijk. Dan mag u uw bijdrage aanleveren in een gesloten envelop of overmaken naar het hierboven genoemde rekeningnummer.

Op welke wijze u ook bijdraagt, heel hartelijk dank daarvoor.

Kapel volwassencatechese: Vanouds werden/worden in de kerk jongeren uitgenodigd voor catechisatie. Maar waarom zou leren alleen voor jongeren zijn? 'Een mens is nooit te oud om te leren.' Geloof kan groeien.

Gezang 251 uit het Liedboek voor de kerken zegt:

'De wereld is gewonnen door Woord en Geest.

Zoals het is begonnen met Pinksterfeest,

zoals in alle talen het is verstaan,

zo zal het zich herhalen van nu voortaan.'

Dat roept vragen op. Voor veel gelovigen is Pinksteren eigenlijk maar vaag; Kerst en Pasen zijn veel duidelijker. Wat is er toen begonnen, dat zal zich herhalen? Wat heeft dat te betekenen? Kunnen ook wij 'worden vervuld met de Heilige Geest'? Hoe zullen wij ons op Pinksteren voorbereiden? Wat mogen wij van God verwachten? Naar aanleiding van deze thematiek wordt tussen Pasen en Pinksteren voor alle belangstellenden een drietal woensdagavonden belegd, noteer ze in uw agenda: 30 april, 14 mei en 4 juni; plaats: ontmoetingsruimte achter de Kapel, aanvang: 19:30 uur. (Mocht u geen gelegenheid hebben om alle drie de avonden aanwezig te zijn, geen probleem, 1 of 2 avonden mag ook).

Vragen of opmerkingen? ds. Bas Urgert (tel. 06-27454400 / email: bas.urgert@kapelemmen.nl)

Van de redactie:

Dit was onze laatste Schakel. Tot 2009 was dit het werk van Gré en Wout Bijker, W. Doldersum, C. Witvliet. Wij, Iena, (Els) en Nelleke hebben het in augustus 2009 overgenomen. Nu gaan we stoppen. Vanaf volgende week leest u dus "De Verbinding" van onze nieuwe gemeente "De Opgang"

Let op: De kopij voor De Verbinding moet ingeleverd worden voor **woensdag 18.00 uur**.

In de toekomst komt er een nieuw emailadres, tot dan kunt u de berichten sturen naar

schakel.ichthus.nl

Een hartelijke groet van Nelleke en Iena

Wijkredactie "Op Weg": E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel. 06 53179975 Kopij vóór 16 mei.